

Reflex-Hella, en superhjälte

Det var en gång en flicka som hette Hella. Hon var 10 år och bodde i Anderstorp. En mörk morgon i oktober skulle hon gå till skolan. Hon tog på sig sin rosa reflexjacka och sina lila skor med reflexer.

När hon gick där på vägen mötte hon en kille som var helt svartklädd och gick och lyssnade på musik i sina hörlurar. Hella hälsade men killen varken såg eller hörde henne. De hade bara precis mötts när Hella ser och hör hur killen blir påkörd av en blå bil. En man hoppar ur bilen och ska hjälpa killen. Hella tar upp sin mobil och ringer 112.

Snart kommer en ambulans till platsen och plockar med sig killen.

Ambulanspersonalen säger till Hella:

- Bra att du hade reflexer så du syns i trafiken!

När Hella kommer till skolan berättar hon vad som har hänt. Hon vill gärna hjälpa killen som blev påkörd. Klassen bestämmer att de ska pyssla reflexer som de kan dela ut till de som inga reflexer har.

Nästa dag åker Hella till sjukhuset. Hon har nygjorda reflexmössor med sig som hon delar ut till alla på avdelningen. Killen som blev påkörd är glad och kommer att ha reflex i framtiden.

Klass 1a grön Gyllenforsskolan Gislaved

Reflexpolisen

Det var en gång en pojke som hette Valentino. Han var 17 år och bodde på Traststigen i Jönköping.

En mörk kväll skulle Valentino gå till sina kompisar, Tara och Filip. De skulle spela play-station och äta chips.

Valentino tog på sig sin ryggsäck och gick ut i den mörka kvällen. Han var lite arg på sin mamma som tyckte att han skulle ta på sig reflex. Det ville han inte.

När han kom ut på gatan började han gå men det var på fel sida av vägen. Plötsligt kommer en bil körande bakom Valentino. Bilens förare ser inte honom!

Då plötsligt uppenbarar sig en ljus glittrande vacker fe. Det är reflex-fen.

- Käre Valentino du har ju inga reflex på dig! Du kan ju bli påkörd!

- Orka! Vem bryr sig! Jag struntar i det. Jag är snart framme hos mina polare.

Valentino fortsätter att gå. Då kommer polisen.

Polisen stannar bakom Valentino med blinkande blåljus.

Polisen går fram till honom och säger:

- Du har ju inga reflex på dig. Jag skulle kunna sätta dig i fängelse men den här gången slipper du undan.

Vilken tur för dig att jag har en grej till dig.

Polisen stoppar handen i fickan och plockar upp en reflex.

Valentino tar genast på sig reflexen och fortställer gå. Då ropar polisen:

- Du grabben, man ska lyssna på reflexfen och inte strunta i henne då kan det gå illa.

- Ok! Jag ska aldrig göra om det igen.

Klass 1a blå Gyllenforsskolan Gislaved

Reflexer

Lovisa och Jesse ska ut och

gå. De tar på sig sina ytterkläder. Det regnar ute och klockan är åtta på kvällen. De ska gå till Maja för att sova över.

-Vi får inte glömma att ta på oss våra reflexvästar och reflexer, sa Jesse.

Då kommer Lovisa att tänka på ficklampan som ligger i deras rum. Hon sticker snabbt till rummet och hämtar ficklampan. De testar först ficklampan så att den fungerar. Det gör den. Nu kan de gå iväg till Maja. På vägen till Maja möter de en bil. Bilen ser dem för de har reflexer, reflexvästar och ficklampa. Efter de gått över övergångsstället kommer de fram till Maja. De knackar på dörren och går in.

Klass 1b gul Gyllenforsskolan Gislaved

Reflexberättelsen

Det var en gång en pojke och en flicka. Pojken heter Anton och flickan heter Josefin. En vinterdag skulle Anton och Josefin gå ut i mörkret. Det är mörkt och kallt ute. När de gick ut så snöade det. När de gick ut på gatan så kom de på att de inte syns i mörkret. De hade glömt att ta på sig sina reflexer.

Anton och Josefin gick tillbaka hem för att hämta sina reflexer. När de kom hem tog Anton på sig 4 reflexer. Reflexerna satt på handleder och ben.

Josefin tog på sig 4 reflexer, 2 satt på benen och 2 satt på handlederna. Nu kan Anton och Josefin gå ut i trafiken och synas i mörkret. De var på väg till sin bästa kompis Åsa för att övernatta.

Klass 1B Röd grupp Gyllenforsskolan Gislaved

